

WIJKS ATELIER

Cursussen • Workshops • Lezingen

wijksatelier.nl

HET NIEUWE CURSUSJAAR GAAT WEER VAN START

KLEURRIJK UIT IN WIJK op zaterdag 7 september

SCHILDEREN voor beginners op de dinsdagavond

CHINEES en JAPANS ZEN-SCHILDEREN op de woensdagavond

EDELSMEDEN in Oktober op de woensdagavond

GRAFISCHE VORMGEVING najaar 2019

FOTOGRAFIE in oktober op de maandagavond

OPEN ATELIER

WORKSHOPS

VACATURE SECRETARIS



Het nieuwe cursusjaar gaat weer van start!

In september starten weer de cursussen; voor jong en oud, kort of lang, beginnend of gevorderd.

Voor ieder is er wel iets te vinden.

En zo niet: meld het ons, zodat we kunnen kijken of we nieuw aanbod kunnen starten.

Het is wel zo dat een cursus voldoende deelnemers moet hebben om kostendekkend te zijn.

Deze zomer hebben de ateliers niet leeg gestaan.

De schilders hebben doorgewerkt in het Open Atelier, het zomerprogramma voor 70+ Lang Leve Kunst is 12x geweest en het programma Kunst en Zorg is begin augustus alweer van start gegaan.

Voor de lezingen, workshops of masterclasses is het programma nog niet compleet. Kijk hiervoor in de volgende nieuwsbrief of op de website.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

KLEURRIJK UIT IN WIJK

Aanstaande zaterdag 7 sept staat het Wijks Atelier met een kraam op de markt. Voor de kinderen hebben we daar een heel leuke schilderopzet waaraan elk kind een bijdrage kan leveren.

Verder kunt u bij de kraam terecht voor informatie over ons cursusprogramma.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

Cursussen jaar 2019/2020

Schilderen voor beginners op de dinsdagavond

Deze cursus is speciaal bedoeld voor mensen die kennis willen maken met tekenen en schilderen.

Yara de Kok geeft deze cursus, waar ze de cursisten leert kijken.

Kijken naar vorm, perspectief, licht en donker en al die componenten die nodig zijn om iets te kunnen weergeven met potlood op papier.

En tekenen is weer de basis om te gaan schilderen.

Hier komen de kleuren en het kleurgebruik bij.

Bij het schilderen wordt kennism gemaakt met aquarel- en acrylverf.

De materialen zijn bij deze cursus inbegrepen.



Schilderen voor gevorderden

Op woensdag- en donderdagochtend is er schildercursus en op de woensdagavond. Deze cursussen worden door verschillende docenten gegeven.

Chinees en Japans Zen-schilderen

Ruomei Tan geeft deze cursus op de zaterdagmiddag en staat uit 10 lessen verspreid voor het jaar.

Het basisprincipe is om met penselen, inkt en verf de kracht van eenvoud en maximale creatie van verbeeldingskracht te kunnen weergeven.

Ruomei heeft veel ervaring hiermee en kan je mee nemen in deze prachtige techniek.



Edelsmeden

Wat is er mooier dan je eigen sieraad te kunnen maken?

Om dat te leren neemt Elise Vermoolen (edelsmid) je mee in het werken met diverse metalen.

Echt ambachtelijk aan de slag gaan met gereedschap en de fijne kneepjes van het vak leren met uiteindelijk een mooi resultaat.

Kijk voor het uitgebreide verhaal van Elise op de website.

Deze cursus begint in oktober op woensdagavond.

Keramiek

In het najaar is geeft Yvonne Mollee op de dinsdagavond een cursus Decoreren met glazuur.

Deze cursus is volgeboekt, maar in het voorjaar is er een nieuwe kans om mee te

doen.

Op vrijdagochtend geeft Yvonne een cursus voor gevorderden: Grote potten gebaseerd op oude en uitheemse culturen.

NIEUW is de cursus keramiek voor beginners

Deze cursus leer je schalen, vazen of beelden te maken van klei.

Alle basisprincipes van werken met klei en glazuur worden door Yvonne op deskundige wijze overgedragen.

De producten worden gebakken in de oven op het atelier.

Grafische vormgeving

Dit najaar geeft Anton Rekke een korte cursus, waarin kennis gemaakt kan worden met het vak vormgeven.

De cursus omvat 5 lessen op de donderdagavond.

Fotografie

In oktober start Rob Haak weer met een basiscursus fotografie.

De cursus bestaat uit 8 lessen die gegeven worden op de maandagavond.

JEUGDCURSUSSEN

Kinderatelier 7 - 12 jaar op woensdagmiddag met docenten Yvonne Mollee/ Karin Boers.

Jongerenatelier 12 - 17 jaar op vrijdagavond met docent Hiu Jen Lai

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

Wapenschilden voor het Vikingschip schilderen

In de voormalige sporthal in de Heul, in Wijk bij Duurstede wordt momenteel een replica gemaakt van een Vikingschip. Zie www.vikingschipdorestad.nl

In de tijd dat Wijk bij Duurstede nog Dorestad heette was het een van de belangrijkste handelscentra van Noordwest Europa.

De Vikingen kwamen met hun zeewaardige schepen over de rivieren tot aan

Dorestad. Daar werd handel gedreven.

De producten werden over de rivieren verder het binnenland in getransporteerd. Deze Vikingen hebben echter ook een aantal malen een rooftocht uitgevoerd, onverwacht bleek dan een handelsschip bemand te zijn met een klein legertje. Dan werd plots de drakenkop op de boeg gezet en de wapenschilden aan de boorden van het schip geplaatst.

Deze wapenschilden waren kleurrijk beschilderd met geometrische patronen of met bijvoorbeeld gestileerde draken.



Het Wijks Atelier organiseert in 2019 twee vrijdagen, 11 en 18 oktober tussen 11.00 en 17.00 uur, waarop de 10 schilden worden beschilderd.

De 10 deelnemers maken of kiezen zelf een ontwerp op basis van historische voorbeelden.

U wordt begeleid door een docent schilderen van het Wijksatelier.

De 10 deelnemers krijgen twee lezingen over de bouw van het schip en over de historische context.

Er wordt geschilderd met acrylverf. Later wordt daar een bescherm laag van boot lak over aangebracht.

Het schilderen zal plaatsvinden in de Vikinghal.

De planning is dat het schip in het voorjaar van 2021 te water zal gaan. Het komt dan in de haven aan de Lek te liggen.

Er kan dan mee geroeid en gezeild worden op de Rijn en de Lek.

Als het schip in de haven ligt is hangen de schilden aan de beide boorden.

Heb je zin om mee te doen en een schild te voorzien van een mooie voorstelling, Binnenkort op onze Website (www.wijksatelier.nl)

Informatie bij Jos Overdevest 06-21572887

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

Vacature secretaris

Aan het eind van afgelopen cursusjaar hebben we, onder grote dank, afscheid genomen van de bestuursleden Karin Boers en Jos Overdevest.

Ook van Gerrie Pels die nauwgezet een aantal jaar de cursusadministratie verzorgde.

Haar taak is inmiddels overgenomen door Margreet Gravestein.

Op de website staat de vacature voor een nieuwe secretaris.

Voor extra informatie bezoek onze website www.wijksatelier.nl

This email was sent to <<Email Address>>

[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)

Wijks Atelier · Walplantsoen 14 · Postbus 70 · Wijk bij Duurstede, 3960BB · Netherlands

